

*Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zo als het moet zijn;
Daar houd ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield.
Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden,
Want alles is werkelijk en alles is zo als het moet zijn.*

Fernando Pessoa

De heer

Cesar Omer Van Laethem

echtgenoot van mevrouw

Ghilaine Galle

Geboren te Mere op 18 januari 1927 en overleden te Hasselt
op 18 augustus 2017, gesterkt door het sacrament van de zieken.

We nemen afscheid van papa in de kerk van de abdij van
Herkenrode (Herkenrodeabdij 4 te Hasselt) op
zaterdag 26 augustus 2017 om 10.00 uur.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren van de familie.

Samenkomst in de Abdij om 10 uur.

Een laatste groet kan op
vrijdag 25 augustus van 19.00 tot 19.30 uur,
in het Uitvaartcentrum Donkers - Cuypers,
Kiewitstraat 120, 3500 Hasselt.

Ghilaine Galle

zijn echtgenote

Patrick en Anne Huysentruyt - Van Laethem

Frederik en Aurélie

Lucas

Catho

Fleur

Kristof en Ruth

Annelien

Sander

Koen en Evy

Wout

Bart en Caroline

Chris en Ingrid Van Laethem - Dreezen

Sofie

Gijs en Sam

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
De families Van Laethem - Lievens en Galle - Buyl.

Dank aan dokters Dewit en Van Landegem,
de thuisverpleegsters Nadia, Katrien, Fabienne en Ellen
en aan het personeel van woon-en zorgcentrum Salvator.

NOCH BLOEMEN NOCH KRANSEN