

De zon ging onder voor het avond werd

Mevrouw

Lieve Mellaerts

weduwe van de heer

Jos Claes (†2003)

Geboren te Sint-Truiden op 8 augustus 1955 en omringd door haar kinderen zachtjes ingeslapen te Hasselt op 10 oktober 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Lieve op **dinsdag 15 oktober 2019 om 11.00 uur**,
Abdijsite Herkenrode in de Tiendschuur
Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt.

Er kan een groet gebracht worden aan Lieve in het
Uitvaartcentrum Donkers - Cuypers Kiewitstraat 120, 3500 Hasselt,
op maandag 14 oktober 2019 van 18.30 tot 19.00 uur,
in het bijzijn van haar familie.

Rouwadres: p.a. mevrouw Lieve Mellaerts
Kiewitstraat 120, 3500 Hasselt.



Lieve mama van

Rietje en Sam Claes - Wijnants
Jesse en Sallina Claes - La Monaca

Lieve moeke van

Julie en Jolien
Lowie en Nina

Delen mee in dit verdriet
De families Mellaerts - Peerenbooms en Claes - Meertens

Met bijzondere dank aan het verplegend personeel van
het Jessa ziekenhuis (campus Virga Jesse) en allen die
Lieve met veel liefde hebben omringd.

Noch bloemen, noch kransen
liever een gift aan de Stichting tegen kanker
op rekeningnummer BE45 0000 0000 8989,
met vermelding "Ter nagedachtenis van Lieve Mellaerts."